



## Weetje van de week

***De vraag van deze week:***

Ik deelde mijn geheimen met Kitty

## Anne Frank

---



- 12 juni 1929
- Verhuizing
- 10 mei 1940

Anne Frank werd geboren in de Duitse stad Frankfurt am Main op 12 juni 1929. Ze is de dochter van Otto en Edith Frank en heeft een drie jaar oudere zus, genaamd Margot. Het gezin is Joods. De eerste jaren van haar leven woont Anne in Duitsland. Wanneer er nazi's aan de macht komen in Duitsland besluiten de ouders van Anne dat het gezin gaat verhuizen naar Amsterdam. Otto begint hier met een bedrijf dat handelt in pectine, een geleermiddel voor de jambereiding. Anne leert de Nederlandse taal en gaat naar de Nederlandse school. Op 1 september 1939 valt Nazi-Duitsland Polen binnen en op 10 mei 1940 vallen de nazi's ook Nederland binnen. Vijf jaar later geeft Nederland zich over, vanaf dat moment zijn de Nazi's de baas in Nederland.



## Kitty

---

- Regels voor Joden
- Jarig
- Cadeau

De eerste tijd is er weinig te merken van de Duitse bezetting. Langzaam maar zeker wordt het leven echter moeilijker voor de Joden. Zij mogen elke keer iets minder. Zo moeten ze naar aparte scholen, mogen niet meer naar bioscopen, niet Joodse winkels en parken. Ook mogen Joden geen eigen bedrijf meer hebben, waardoor de vader van Anne geen eigenaar meer mag zijn van zijn bedrijf.

Op vrijdag 12 juni is Anne Frank jarig. Ze wordt 13 jaar. Voor haar verjaardag krijgt ze meerdere cadeautjes, waaronder een mooi dagboek met een rode ruit. Anne vertrouwt haar gevoelens en gedachten toe aan dit dagboek.



## Onderduiken

- Jodenster
- Oproep voor werken
- Onderduiken
- Dagboek
- Oproep op radio Oranje

De nazi's gaan elke keer een stapje verder. Zo moeten Joden een Jodenster dragen en krijgen Joden oproepen om zich te melden om te gaan werken in nazi-Duitsland. De ouders van Anne hebben daarom geregeld dat het gezin kan gaan onderduiken, zich kan verstoppen voor de Duitsers. Op een vroege ochtend trekken zij hun schuilplaats in. Later komen er nog vier andere onderduikers bij, namelijk het gezin van Pels en tandarts Fritz Pfeffer.

De schuilplaats bevindt zich in een ruimte achter het bedrijf van vader Frank. Eten en drinken wordt aangeleverd door vier helpers, mensen die werkten bij het bedrijf van Otto Frank. Zij waren de enige vier die wisten van het bestaan van het Achterhuis en zijn bewoners.

In de twee jaar die Anne in het Achterhuis zal wonen schrijft ze in haar dagboek 'Kitty'. Ze schrijft over de gebeurtenissen, maar ook over wat ze voelt en denkt. Op Radio Oranje roept de Nederlandse minister van onderwijs op om oorlogsdagboeken en documenten te bewaren, omdat deze de toekomstige generatie kunnen leren over deze tijd. Anne besluit om haar dagboeken te gaan herschrijven tot één lopend verhaal, met de titel 'Het Achterhuis'.

## Na de oorlog



- Gevonden
- Westerbork
- Auschwitz
- Bergen-Belsen
- Overleden

Nog voordat Anne klaar is met het herschrijven van haar dagboeken wordt het Achterhuis binnengevallen. Het gezin Frank, het gezin Pels en meneer Pfeffer worden samen met twee van de helpers gearresteerd. Het gezin Frank wordt naar Westerbork gebracht, waarna ze uiteindelijk allen naar Auschwitz worden vervoerd. Anne en Margot komen beide terecht in concentratiekamp Bergen-Belsen. Hier is bijna geen eten, het is er koud en nat en er heersen allerlei besmettelijke ziektes. Zowel Margot als Anne overlijden in februari 1945 aan vlektyfus.

Van alle onderduikers in het Achterhuis overleeft alleen Annes vader Otto de oorlog. De bewaarde dagboekpapieren maken diepe indruk op Otto en wanneer hij leest dat zij graag schrijfster of journaliste wilde worden besluit hij dat haar dagboek uitgegeven mag worden. Op 25 juni 1947 verschijnt de eerste oplage van 'Het Achterhuis'. Dit boek is uiteindelijk in meer dan 70 talen verschenen en ook komen er films en toneelstukken. De schuilplaats wordt in 1960 een museum: Het Anne Frank Huis.